

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ Παράταξη Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

“Λίγες σκέψεις για λίγους”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΚΜ Με αφορμή την αχαρακτήριστη τοποθέτηση της “Συσπείρωσης Αριστερών Αρχιτεκτόνων”, όπως αυτή διατυπώθηκε την Τετάρτη 2/4/2025 στο ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και σε κείμενο που δημοσιεύθηκε στις 3.4.2025

Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση της “Συσπείρωσης Αριστερών Αρχιτεκτόνων” οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να υπερασπιστούμε το κύρος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και των συλλογικών του οργάνων, μακριά από μικροπαραταξιακές στρεβλώσεις και ιδεοληπτικές υπερβολές. Παράλληλα κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και όχι τους κατ’επάγγελμα υβριστές και συκοφάντες, πως η ανήθικη και αντισυναδελφική συμπεριφορά τους δεν μπορεί να εκπροσωπεί την πλειονότητα των σοβαρών επιστημόνων του κλάδου μας.

Η ανακοίνωση της Συσπείρωσης:

- Διαστρεβλώνει δημόσιες δηλώσεις,
- Παραποιεί διαδικασίες,
- Υιοθετεί επιθετική ρητορική χωρίς τεκμηρίωση,
- Και καταφέρεται κατά του Δ.Σ. και του Προέδρου του Συλλόγου με προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Αντί για ουσιαστική συμβολή στο διάλογο, επιλέγεται για ακόμη μία φορά η πολιτική της καταγγελίας, της έντασης και της σύγχυσης.

* Ίσως το να τους αγνοήσει κανείς θα ήταν μια ψύχραιμη και μια ενδεδειγμένη επιλογή όμως η παραπλάνηση και η κατά το δοκούν ερμηνεία λόγων και πράξεων του Προέδρου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, των μελών του προεδρείου και των παρατάξεων που δεν είναι της προτίμησής τους, δυστυχώς στιγματίζει και χαρακτηρίζει αρνητικά τους συντάκτες και τους προωθητές ενός επαίσχυντου κειμένου.

1. Θεσμικότητα και δημοκρατική λειτουργία

Ουδεμία “αντιθεσμική” στάση έχει υπάρξει από πλευράς του Προέδρου ή της Διοίκησης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Αντιθέτως, έχει επισημανθεί – με σεβασμό προς όλα τα μέλη – η ανάγκη **βελτίωσης των δημοκρατικών διαδικασιών και της λειτουργικής αναβάθμισης της Αντιπροσωπείας**, ώστε να διασφαλιστεί **ισότιμη συμμετοχή και των 165 μελών** ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και οικονομικής δυνατότητας.

Ο Πρόεδρος **δεν αμφισβήτησε καμία απόφαση** της Αντιπροσωπείας. Επισήμανε — όπως έχει δικαίωμα και υποχρέωση — τη δυσλειτουργία ενός θεσμικού οργάνου που **αρνείται πεισματικά να προσαρμοστεί σε σύγχρονες, ανοιχτές και λειτουργικές διαδικασίες** (όπως η υβριδική συμμετοχή των μελών, ήδη εφαρμοσμένη σε άλλα συλλογικά όργανα).

Όταν 165 μέλη της Αντιπροσωπείας **στερούνται πρόσβασης** λόγω γεωγραφικών και οικονομικών εμποδίων, τότε **δεν έχουμε αντιπροσώπευση, αλλά αποκλεισμό**. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα – όχι η ονομασία του.

Η πρόθεση της Συσπείρωσης να παρουσιάζει κάθε λειτουργική παρατήρηση ως “αποδόμηση του θεσμού” είναι απολύτως παραπλανητική και δείχνει αδυναμία αποδοχής της διαφορετικής άποψης.

Κατηγορείτε τη σημερινή πλειοψηφία για αντιδημοκρατική λειτουργία, ενώ εσείς:

- **Αρνείστε συστηματικά να αποδεχτείτε τις αποφάσεις της εκλεγμένης διοίκησης**
- **Μιλάτε για “εργαλείο κυβερνητικής προπαγάνδας”** χωρίς στοιχεία

Στην πραγματικότητα, **δεν αντέχετε** την απουσία δικής σας πλειοψηφίας στο Δ.Σ. και προσπαθείτε να **ακυρώσετε πολιτικά** κάθε λειτουργία του.

2. Οικονομική κατάσταση και υπευθυνότητα

Η Διοίκηση του Συλλόγου, σε αντίθεση με την καταγγελτική ρητορική ορισμένων παρατάξεων, εργάζεται **με διαφάνεια και σοβαρότητα** για την εξυγίανση των οικονομικών. Κανείς δεν έκανε λόγο για “πτώχευση”. Αντιθέτως, η αναφορά στις δυσκολίες του Συλλόγου έγινε για να κινητοποιήσει συνθέσεις και προτάσεις – όχι καταγγελίες.

Οι εισηγήσεις περί αύξησης συνδρομών, αξιοποίησης υποδομών και εξεύρεσης εσόδων **δεν στοχεύουν σε “εμπορευματοποίηση”, αλλά σε επιβίωση και ενίσχυση του ρόλου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ**. Η διαστρέβλωση αυτών των προσπαθειών δεν βοηθά κανέναν.

Παραλάβαμε το 2018 έναν Σύλλογο **υπερχρεωμένο, χωρίς λειτουργικό προϋπολογισμό**, με εκκρεμότητες σε ΕΦΚΑ, ΣΔΟΕ, ΔΕΗ και προμηθευτές. Παρά τις αντιξοότητες, έχουμε σημειώσεις **βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα**.

Σήμερα εσείς:

- **Χαρακτηρίζετε “μονοθεματική” τη συζήτηση για τα οικονομικά**, τη στιγμή που **δεν έχετε καταθέσει καμία σοβαρή, εφαρμόσιμη πρόταση** εδώ και 7 χρόνια.
- **Μιλάτε για “εκποίηση περιουσίας” και “ιδιωτικοποιήσεις”**, όταν το μόνο που ζητείται είναι **εξορθολογισμός και αξιοποίηση των υποδομών του Συλλόγου**, ώστε να επιβιώσει.

Αλήθεια: Εσείς, πέραν της “επαιτείας” (χρηματοδότησης από ΤΕΕ, Υπουργεία κ.ά.) προτείνετε κάτι άλλο;

- **Για την “πτώχευση” – Μια ακόμα διαστρέβλωση για μικροπολιτικά οφέλη**

Καμία ανακοίνωση του Δ.Σ. δεν χαρακτήρισε τον Σύλλογο «σε πτώχευση». Αυτό ειπώθηκε από μέλος της δικής σας παράταξης σε συνεδρίαση του Δ.Σ., και τώρα επιχειρείτε να αποδοθούν οι δικές σας σε άλλους.

Η πραγματικότητα είναι γνωστή:

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, αλλά όχι λόγω της τωρινής διοίκησης. Η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα προηγούμενης κακοδιαχείρισης και απουσίας πολιτικής ευθύνης.

3. Το ζήτημα του ΝΟΚ και οι δήθεν “παρακάμψεις”

Η Διοίκηση **σέβεται απόλυτα** τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας. Ωστόσο, η μετατροπή του Συλλόγου **σε φωνή διαρκούς καταγγελίας, χωρίς τεκμηρίωση και διάλογο**, δεν ενισχύει το κύρος του.

Η πολιτική υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και της ποιότητας ζωής **δεν οικοδομείται με καταγγελίες αλλά με τεκμηριωμένες θέσεις, συνεχή επιστημονικό διάλογο και θεσμικές παρεμβάσεις** – κάτι που η σημερινή Διοίκηση επιδιώκει. **Καλλιεργείτε μια παλαιοκομματική σύγχυση και καχυποψία**, ακόμη και για ζητήματα όπως ο ΝΟΚ.

4. Για το Πράσινο Ταμείο και τα έργα του Συλλόγου – Η αλήθεια που “ξέχασαν”

Η επιχορήγηση που εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο είναι αποτέλεσμα τεκμηριωμένης πρότασης και θεσμικής διαδικασίας.

Η έγκριση των 50.000€ **δεν είναι αποτέλεσμα δικών τους ενεργειών.** Το κυριότερο όμως είναι ότι **αυτά τα χρήματα δεν δίνονται προκαταβολικά** — ο Σύλλογος πρέπει πρώτα να καλύψει τη δαπάνη και στη συνέχεια να αποδοθούν με παραστατικά. **Η απορρόφησή της απαιτεί προκαταβολική κάλυψη εξόδων**, όπως γνωρίζει κάθε υπεύθυνος διαχειριστής. Η παραπληροφόρηση περί δήθεν “αδράνειας” στο ζήτημα αυτό είναι σκόπιμη και υπονομευτική.

Προσποιείστε πως αγνοείτε τη διαδικασία ή ακόμη χειρότερα -σκοπίμως την αποκρύπτετε ώστε να παρουσιάζετε το ΔΣ ως ανίκανο.

5. Κλείνοντας: Η ευθύνη απέναντι στο Σύλλογο

Είναι θλιβερό να καταφεύγουν ορισμένοι σε καταγγελίες περί “προσωπικής προβολής” ή “κομματικής εργαλειοποίησης”, την ώρα που η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο: Η ΔΚΜ, σε συνεργασία με παρατάξεις που δεν προσβάλουν τους θεσμούς, προσπαθεί **να κρατήσει τον Σύλλογο ζωντανό, ενεργό και χρήσιμο.**

Εμείς δεν επιδιώκουμε τον διχασμό. Δεν θέλουμε έναν Σύλλογο που “φωνάζει χωρίς να ακούγεται”. Θέλουμε έναν ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ **σύγχρονο, μαζικό, ανοιχτό και παρεμβατικό.**

- **Ποιος “εκθέτει” τον Σύλλογο τελικά;**

- Αυτοί που διοικούν, λογοδοτούν και προτείνουν λύσεις;
- Ή όσοι καταγγέλλουν, ειρωνεύονται και παραπληροφορούν;

Ο Σύλλογος δεν είναι παιχνίδι καταγγελιών. Είναι θεσμός και απαιτεί σεβασμό, όχι προσωπικές στρατηγικές αυτοπροβολής.

Η υπευθυνότητα είναι δύσκολη, η καταγγελία εύκολη.
Όμως το μέλλον του Συλλόγου δεν ανήκει στους εύκολους.

Όταν δεν έχετε καμία πρόταση, καταφεύγετε στην πολιτική των εντυπώσεων.
Όταν δεν έχετε πλειοψηφία, μιλάτε για εκτροπή.
Όταν δεν έχετε λύσεις, αρκείστε στις κραυγές.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για έναν Σύλλογο που υπηρετεί τα 17.000 μέλη του με διαφάνεια, σοβαρότητα και σχέδιο.

Οι συκοφάντες μπορεί να κάνουν θόρυβο.
Η ευθύνη όμως κάνει δουλειά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ)
Παράταξη Αρχιτεκτόνων – ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
Αθήνα, 5 Απριλίου 2025